

# Ledelsesberetning Skovtofte, Grupperåd 2019

2018 var endnu et godt og begivenhedsrigt år i Skovtofte Gruppe, med gang i alle grene:

- Gnister/Mikro, torsdage
- Flammer/Mini, onsdag (og i sæsonen 2017-2018 også tirsdag)
- Juniorer, mandag
- Troppen, mandag

Vi har traditionelt to udfordringer i Skovtofte Gruppe: Rekruttering af ledere til mikrospejderne, og fastholdelse af de helt store spejdere i troppen. Mere om de to emner til senere - det er den spændende del :-)

Vi er 80 spejdere, 10-15 aktive ledere, 10-15 lejlighedsvist aktive ledere og hjælpere, og 5 civile i bestyrelsen.

## Skovtofte aldersfordeling



## 2018 i overskrifter

I 2018 fyldte Skovtofte 75 år, hvilket særligt blev fejret ved jubilæumsgruppeturen i juni. Læs gerne mere om gruppens (eller rettere: gruppernes) historie på <https://skovtofte.net/historie>.

Der var god aktivitet i alle grene fra mikro til trop, og sommerlejre på Egemosecenteret, 2 gange Næsbycenteret, og i Kandersteg i Schweiz.

Gruppeturen til Gillastig blev desværre forpurret af lørdagsundervisning på Fuglssangårdsskolen, hvilket medførte afbud fra 2/3 af lederne. Vi vender stærkt tilbage i 2019.

## En forening for og med frivillige

Skovtofte er en forening for ulønnede frivillige. Det skal være sjovt at være spejder (stor som lille), det skal være sjovt at være leder, og det skal være sjovt som forældre at give en hånd en gang imellem - og det er det heldigvis også, for ellers var vi her ikke.

Nye forældre i gruppen opfordres til at dukke op på nogle af de mange arrangementer med forældre og lære os lidt at kende, fx gruppeturen første weekend i september, drivhusdagene hvor hytten gøres i stand i april og oktober, afslutning inden sommerferien og opstarten igen efter sommerferien. Vi beklager, hvis noget af og til kommer til at virke lidt indforstået, det er absolut ikke med vores gode vilje - det er dejligt, når der er nye med, og endnu dejligere, når de får lyst til at komme igen.

## Ledere til mikrospejderne/gnisterne

De "gamle" ledere følger gerne med deres hold (og ofte deres egne børn) når de rykker op til en af de ældre grene. Derfor har vi nu dejligt mange aktive og glade ledere i alle de ældre grene, og lige knapt med hænder hos mikroerne. Vi - og særligt mikroerne - er vældigt glade for at Anne og Tine L havde mod på at overtage fra oprykningen i sommers med god hjælp fra andre forældre og ledere, der har givet en hånd af og til. Men der er mange mikroer, og det vil være sjovere for både ledere og børn med en fast leder mere eller et par stykker der vil skiftes.

*Overvej gerne, om det er noget for dig - det er sjovt, det er en kæmpe gave til børnene, det er lærerigt, og spejdererfaring samles op undervejs. Hvis du er i tvivl, så hjælp på et enkelt møde eller en tur - måske er det lige dig; vi andre fik jo i hvert fald lyst til at blive hængende.*

## Fastholdelse af tropsspejdere / opstart af klan

I troppen er spejderne mellem 12 og 16 år, og oplevelserne er store: der er vilde ture og store løb, der er sommerlejre i udlandet eller i fjeldet. Store oplevelser med patruljen, lederen godt på afstand - alt det, man kan, når bare man har kammeraterne. Samtidig er det også en alder, hvor andre tilbud lokker, og andre fritidsinteresser også kræver fuld opmærksomhed. Og frafaldet smitter desværre: man er jo også spejder for kammeratskabets skyld.

I løbet af de sidste år har vi fået en stabil stor trop, men kun ganske få af de helt store - og ikke nok til at starte en klan for de 16-23-årige, der også ville give de store tropsspejdere noget at se frem til.

Heldigvis har troppen en mellemgruppe med god gejst, som vi håber meget at kunne holde fast i - blandt andet ved at sørge for, at der er noget for dem alle sammen: dem, der vil deltage i fantasifulde spejderløb; dem, der vil på vandretur i Sverige; dem, der selv vil planlægge og finde ud af hvad der skal ske; dem, der...

## Afslutningsvis

Tak til alle de aktive ledere, der uge efter uge laver gode møder til vores børn, planlægger ture, tager på ture, og i det hele taget gør Skovtofte til et dejligt sted at være spejder og

med-leder. Der er dejligt med KAFSU (kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring) omkring jer!